

Ga je met mij mee?

1. Inleiding.

Vandaag is het de 1^{ste} zondag van het jaar 2019. We wensen elkaar een gelukkig en gezond jaar toe. Wij hebben afgelopen dinsdag het nieuwe jaar ingeluid met onze kinderen.

Een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk in onze levenswandel.

Wat zal 2019 ons brengen? Ik weet niet wat voor gedachten, gevoelens dit bij je oproept.

- **Wat zijn Gods gedachten voor jou?**

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.”
Jeremia 29: 11 HSV.

- Ik koester gedachten van vrede, een hoopvolle toekomst!
- Waarom zegt God dit, ook vandaag?
- Omdat we bang zijn, ons zorgen maken, we geen hoop hebben.
- Ik zal naar jullie luisteren en jullie zullen Mij vinden!

We hebben net Kerst gevierd. “De komst van Jezus.” Het grootste Kerstgeschenk dat God ons kan aanbieden is Zijn aanwezigheid/ betrokkenheid in ons leven.

- **Immanuel – God met ons!**

2. Het goede nieuws wordt nu verteld.

Hans haalde afgelopen Kerstavond aan dat er zoveel profeten in het Oude Testament hadden verteld dat de Messias zou komen. Hoe dat zou gebeuren. Waar Hij geboren zou worden.

Wij hebben het voorrecht om te weten hoe het verhaal – God met ons – tot stand kwam. Vele zaken die wij lezen in de Bijbel daar kennen wij de afloop al, die zijn al vervuld.

“De profeten van vroeger vertelden al dat God goed voor jullie zou zijn, en dat hij jullie zou redden. Dat wisten ze door de Geest van Christus. Die had hun ook verteld dat Christus zou moeten lijden, en dat hij daarna hemelse eer zou krijgen. De profeten wisten alleen niet wanneer dat zou gaan gebeuren, en op wat voor manier. Ze zochten lang naar het antwoord op die vragen. Maar God vertelde hun dat het goede nieuws bestemd was voor jullie, en niet voor henzelf. Zelfs de engelen waren nieuwsgierig naar het goede nieuws. Maar jullie zijn degenen aan wie het nu verteld is. God heeft de heilige Geest gestuurd om dat te doen.”
1 Petrus 1: 10 – 12 BGT.

Jerry Cook beschrijft deze fase in zijn boek “De kerk op maandagmorgen”:

- **Fase 1 - God op afstand.**

Dit is de fase in de Bijbel – het Oude Testament – God die in deze periode begint met in onze realiteit te komen.

- **Fase 2 – Immanuel – God met ons (Kerst).**

Kerst is – licht – in onze duisternis.

God wil in jou en mijn angsten, verdriet, gebondenheid, verblindheid en wanhoop komen en licht/hoop brengen.

- Jezus, heeft ons laten zien wie de Vader is.
- Jullie zijn het kostbaarste wat Ik bezit. Jullie zijn Mijn kinderen!

Het is bijna niet te geloven dat God naar ons toe komt, niet in woede of om ons te oordelen, maar ons leven te geven.

- **Fase 3 – God “in” ons (Pinksteren).**

*“Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorieus dit mysterie is voor alle volken: **Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.** Colossenzen 1: 26 – 27 NBV.*

“God wilde dat iedereen, niet alleen Joden, dit rijke en glorieuze geheim van binnen en van buiten zou kennen, ongeacht hun achtergrond, ongeacht hun religieuze status. Het mysterie in een notendop is dit: Christus is in u, dus daarom kunt u uitkijken naar het delen in Gods heerlijkheid. Het is zo simpel. Dat is de inhoud van onze Boodschap.” Nederlandse vertaling van de Message.

- **Wat een geheim/mysterie!**

Dit is goed nieuws! Jezus is in ons/jou/mij.

“Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt. Vader, u hebt zelf mijn leerlingen uitgekozen. Ze zijn van u, en u hebt hen aan mij gegeven. Aan hen heb ik laten zien wie u echt bent. En zij hebben uw boodschap aangenomen.” Johannes 17: 4, 6 BGT.

De 1^{ste} opdracht van Jezus – laten zien wie de Vader is – heeft Hij voorgeleefd.

Heb jij Jezus gezien? Dan heb je de Vader gezien!

3. Een reis.

Ons leven met God is een reis. Hans heeft hier vorige week over gesproken.

- **Kinderen:** weten dat ze vergeven zijn, kennen de Vader en u bent sterk. (1 Joh 2: 12 - 14).
- **Jongeren:** jullie zijn sterk, het woord van God blijft in jullie, en jullie hebben het kwaad overwonnen door Jezus.
- **Ouderen,** Jullie kennen Hem.

In de praktijk van het leven, door de uitdagingen van het leven, zijn ze sterk geworden. Niet op eigen kracht.¹

Een proces van genezing en herstel van het feit dat we in een gebroken wereld leven.

- **Uitgezonden.**

“Want ik stuur hen de wereld in om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u mij naar deze wereld gestuurd hebt.” Johannes 17: 18 BGT.

“Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. U hebt mij uw hemelse macht gegeven. En ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt.” Johannes 17: 20 – 23 BGT.

- **Het goede nieuws wordt nu doorverteld.**

- God is – Immanuel – God met ons.
- Nu mogen wij “Immanuel – God met ons” zijn.
- Wij mogen de opdracht van Jezus, nu “vlees/mens/Zijn kinderen” te zijn voor de mensen om ons heen.
- Nu mogen wij dezelfde eenheid die Jezus had met Vader en Heilige Geest laten zien, zodat de mensen mogen gaan zien dat Jezus het “Leven” is.
- We mogen met dezelfde ogen naar de mensen kijken zoals Jezus dat deed.

- **God is niet boos. God veroordeelt ons niet.**

“Er zijn mensen die mijn woorden wel horen, maar zich er niet aan houden. Ik zal die mensen niet veroordelen. Want ik ben niet gekomen om mensen te veroordelen, maar om hen te redden.”

Johannes 12: 47 BGT.

¹ Preek Hans 30 december 2018 - God (leren) kennen.

4. Integratie.

- **Uitgezonden.**

- Ik uitgezonden, moet ik nog meer doen!?! Wordt er meer van mij verwacht?
- Nee en ja.
- Niet meer evangelisatie activiteiten (tenzij God je daar specifiek voor roept).

“Integratie² - We zijn in de wereld met een doel, niet zomaar, we zijn geroepen!

In plaats van mensen uit te nodigen om over de hoge drempel van onze gemeente binnen te stappen, moeten wij naar buiten gaan en opnieuw integreren in de samenleving om de liefde van God te weerspiegelen door de goede daden die we doen. Zoals Jezus naar onze wereld kwam, willen wij anderen ontmoeten in hun wereld. Dan pas wordt ons getuigenis ook zichtbaar en krijgen onze woorden zin.”

Christen zijn betekent – dat wij God brengen naar de mensen, waar zij zich bevinden.

- Wanneer wij in contact komen met hen, komt God met hen in contact.
- Papa, wat mag ik doen/zeggen in deze situatie?

- **Overal waar jij komt, is Jezus aanwezig.**

- Het licht van de Vader woont in ons. Overal waar wij gaan verspreiden we licht.
- Jij bent licht. Jij bent een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God.
- Jij hebt troost ontvangen bij God, je kunt troosten.
- Jij hebt herstel gevonden, jij kunt een instrument van herstel zijn.
- Jij hebt vergeving ontvangen, vergeef de ander met Zijn hulp.
- Jij hebt hoop ontvangen, breng hoop en leven in plaats van klagen/somberheid.
- Jij hebt waardigheid ontvangen, geef mensen respect en waardigheid.

- **Is dit eenvoudig om Zijn handen en voeten te zijn?**

Ja en nee!

Ik kan nog veel leren. Hoe meer ik groei in mijn relatie met God en Zijn onvoorwaardelijke liefde ga begrijpen, groeit de liefde voor mezelf en anderen.

Hoe meer ik genezing ontvang in mijn identiteit (geliefd, aanvaard en vergeven), hoe ik meer mezelf kan zijn. En door wie ik ben, kan ik een zegen zijn voor anderen.

“Hij troost ons in alle moeilijkheden en hij stelt ons zo in staat anderen in al hun moeilijkheden te troosten met de troost die wij van hem ontvangen.” *2 Corinthiërs 1: 4 GNB.*

- Ik kan het alleen maar uitdelen als ik het zelf heb ervaren.
- Jij en ik zijn strategisch geplaatst in jouw leefwereld!

Als ik strategisch geplaatst ben, dan vertrouw ik erop dat God me nu wil gebruiken zoals ik nu ben.

“Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.”

1 Johannes 4: 7 – 12 BGT.

We hebben elkaar nodig om de liefde van God te zien – om God te zien.

Samen wordt het in ons ten volle werkelijkheid.

² Ralph Magazine – Belgische Evangelische Zending – december 2018 – Eric Zander

5. Ga jij met mij mee?

Ons leven met God is een reis.

- Wil jij met mij op weg gaan in 2019?
- Wil jij groeien in het kennen van God?
- Wil jij groeien in het liefhebben van de ander zoals jezelf?

We zijn op reis naar onze oorspronkelijke realiteit, verenigd in de dans met Vader, Zoon en Heilige Geest – het Koninkrijk van **“ons”**.

- **Gemeente zijn.**

Als Jefta, in al zijn aspecten, willen wij jullie helpen. De reden waarom we op zondag en doordeweeks (huisgroepen) samenkomen is:

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.”

Efeziërs 4: 11 – 12 NBV.

- **Integratie.**

Overall waar jij komt, is Jezus aanwezig.

Jij en ik zijn strategisch geplaatst in onze leefwereld!

- **Ga jij met mij mee?**